

# Vrienden maken

Daphne Deckers  
met illustraties van Joey Holthaus





Op een ochtend zat Lev  
op het trapje voor zijn huis  
naar de zonsopgang te kijken.



De zon straalde,  
de golven kabbelden,  
een zeemeeuw cirkelde in de lucht.

Lev stond op en liep naar het strand.

Lev was zo nieuwsgierig  
naar de onverwachte bezoeker  
dat hij hem tegemoet liep.

‘Ik ben Lev,’ zei hij, toen ze elkaar genoeg  
waren genaderd om een hand uit te steken.  
‘En ik ben Levi,’ zei het mannetje.





‘Laten we allerlei soorten  
bladeren gebruiken,’ zei Levi.  
‘Rode en bruine, groene en gele.  
Zo wordt onze vriend  
een kleurrijk type.’



Lev vond het een geweldig plan.  
Wat fijn, dacht hij,  
dat Levi van ver komt.  
Daar hebben ze toch weer  
andere ideeën.

Nog vóór hij iets kon zeggen,  
begon het te rommelen.  
Een zware donder rolde door de wolken  
en een bliksemschicht raakte de takkenman  
recht in het hart. Hij vloog in brand;  
grillige vlammen likten aan het hout.



De rest van de middag sleepten  
Lev en Levi grote en kleine stenen bij elkaar.  
De grote steen waar de zeemeeuw op zat,  
hoefden ze niet te verplaatsen. Dat werd de buik.  
Ze rolden het hoofd op zijn plek en maakten  
armen en benen van verschillende stenen.



Een tijdlang staarden ze in de verte.  
'Ik ben blij dat we niet écht  
alles weten,' zei Levi toen.  
'Nu kunnen we het morgen  
nog eens proberen.'

