

# De pinguïn die het koud had

Philip Giordano







'Brrr...' Het is ochtend en Milo rilt. Hij heeft het koud.









Maar hij ziet dat zijn vader en moeder het niet koud hebben.









En de andere pinguïns hebben het ook niet koud.













Zoals elke ochtend komen de pinguïns  
naar het puntje van de ijsschots,  
daar waar het ijs ophoudt en  
de zee begint.